

VERSLAG VAN DE SITUATIE OP BULAMU EIND JUNI 2016. **HET 5^e HUIS IS OOK KLAAR**

Sinds wij als groep van Lemmer de afbouw van de 6 casco's in het kinderdorp Bulamu voor onze rekening hebben genomen, vanaf juni 2014, zijn er veel inspanningen gedaan, acties georganiseerd, plannen gemaakt, een stichting opgericht (nov 2014) en zijn ook veel van deze plannen verwezenlijkt.

Het eerste huis is afgebouwd als familiehuis voor jongens. Omdat er een verplichting kwam van de regering, dat er les moest worden gegeven op kinderdorpen, zodat Bulamu een boarding school werd en geen weeskinderdorp meer (beter imago), hebben we als stichting besloten om de volgende 3 huizen af te bouwen als schoolgebouw (lagere school). Er volgen nu (juni 2016) maar liefst 471 kinderen!! les op deze school, het school uniform is niet langer verplicht zodat het ook voor meerdere kinderen mogelijk is om naar school te gaan.

De school (en het dorp zelf) heeft dus ook een hele streekfunctie gekregen, wat ook weer een positief effect heeft met betrekking op de kosten (loon voor leerkrachten etc).

In november 2015 zijn er 2 bestuursleden van onze stichting naar Bulamu geweest en kwamen met een zeer positief beeld terug. Naast de goede sfeer op het dorp, was men ook met de zelfvoorzienigheid zeer enthousiast bezig. Door de huismoeders, met hulp van de kinderen, worden er diverse groenten en aardappelen verbouwd. Zo is er op dit moment (juni 2016) 5 are aardappelen, 3 are mais en 2 are aan diverse groenten zoals; kool, spinazie, wortelen, paprika's, tomaten. En ook de veestapel van varkens en kippen groeit goed.

In december 2015 was er een canadese sponsor, welke betrokken en onder de indruk was van het goed functioneren van de primary (lagere) school, zodat ze spontaan een grote donatie gaf voor de bouw van een secondary (voortgezet) school, er is toen direct met de bouw gestart, zodat deze afgelopen februari al in gebruik is genomen en er nu inmiddels aan 121 leerlingen les wordt gegeven.

Als boarding school voldoet Bulamu nu aan alle verplichtingen (welke de regering stelt) zodat, er waarschijnlijk in sept een goedkeuring en registratie kan worden verkregen en er door de regering dan ook financiële steun zal worden gegeven.

Het 5^e huis hebben we net in juni op kunnen leveren als familiehuis voor meisjes. Ze hebben het direct (blij en trots) als hun woonhuis betrokken.

Als Stichting Kinderhulp Oeganda zijn we dan ook zeer voldaan over het slagen van onze doelstellingen. We zijn zeer tevreden met onze bouwer ter plaatse, David met zijn ploeg, hij bouwt alles keurig en volgens de afspraken.

Met het 6^e huis zijn we inmiddels ook al begonnen (om de betonvloer te verstevigen) en we hopen dat huis ook later te kunnen afbouwen, evenals een scheidingsmuur tussen de twee rijen huizen (tegen het regenwater) en een afdak over de container. Plannen genoeg!!

Wij willen al onze sponsoren, (kerken scholen en particulieren) van het afgelopen jaar van harte bedanken voor alle (financiële) steun die we mochten ontvangen en we hopen dat ook in de toekomst ons de mogelijkheden worden gegeven om onze verdere plannen te verwezenlijken. Alles natuurlijk in het belang van de kinderen op het kinderdorp Bulamu.

Stichting Kinderhulp Oeganda