



STICHTING KINDERHULP OEGANDA



Najaarsbrief en update Bulamu

Lemmer, oktober 2023

Het is al weer 6 maanden geleden dat wij het kinderdorp Bulamu hebben bezocht en onder de indruk waren over de situatie en de structuur op de compound van het kinderdorp Bulamu.

Dankzij gekwalificeerde leerkrachten voldoen de les- en leermethodes aan de eisen van het ministerie van onderwijs. De kinderen zijn leergierig, want ze beseffen terdege dat onderwijs voor hen de manier is voor een betere toekomst. Joseph, de directeur, gaf door dat er op dit moment 877 kinderen zijn welke de lessen volgen op de 3 scholen in Bulamu. Op de kleuterschool zijn 76 kinderen, op de lagere school 302 en op het voortgezet onderwijs 499. Van die 877 kinderen blijven er 694 slapen op de compound in de familiehuizen. Het is er dus gezellig druk. In april waren net de extra leslokalen voor het voortgezet



onderwijs in gebruik genomen, een noodzakelijke en fraaie uitbreiding. Wij hebben vervolgens met Joseph de afspraak gemaakt en opdracht gegeven om nu de lagere school uit te gaan breiden met maar liefst 4 lokalen met een lerarenkamer. De oudere jongens hebben zelf de nodige stenen gebakken. Dat scheelt weer een aardig bedrag in de kosten. Men is direct aan de slag gegaan. Inmiddels is de bouw zover gevorderd dat het dak al kan worden aangebracht. Hiermee wordt ook dit een volwaardig schoolgebouw met 7 leslokalen, een leraren- en een directie kamer. De bouw ligt nu even stil, omdat onze financiële mogelijkheden niet meer toereikend zijn om het verder af te

maken. We hopen dat we daar de komende tijd wel de mogelijkheid voor krijgen. Er zijn ons nog wel enkele giften beloofd. Om meer zelfvoorzienend te worden is een stuk grond gehuurd, 20 acres voor de verbouw van mais. De grond is omgespit door een groep jongens en het mais is ingezaaid. Februari kan er geoogst worden. De oogst zal dan voor 6 maanden genoeg zijn voor de eigen maaltijden in het dorp, maar ook nog om te verkopen en zo olie en bonen etc. te kunnen kopen.

We hebben besloten om dit jaar geen bulamu-diner te organiseren en ook geen andere grote actie, misschien kunnen we dat het volgend jaar weer doen. We willen onze vrienden en sponsoren ook niet overvragen, maar we hopen toch de mogelijkheid te krijgen om die 4 leslokalen af te kunnen bouwen. Ondertussen blijven we cartridges, toners en mobieltjes recycleren, lever ze in onderstaand adres.



Er is dus in de afgelopen maanden al weer veel gerealiseerd en daar kunnen we trots op zijn.

Ons motto blijft; **“Samen kunnen we het verschil maken”**

Stichting Kinderhulp Oeganda; www.stichtingkinderhulpoeganda.nl NL27RABO 0300677162

contact; Frits van der Heide, Pollux 8, 8531NV Lemmer. fritsgeke@hotmail.com